

Het is zoals het is.

Bemoediging van de week aflevering 222

Afl. 222 “Het is wat het is,” zegt de liefde!

Het is onzin
zegt het verstand
Het is wat het is
zegt de liefde
Het is ongeluk
zegt de berekening
Het is alleen maar verdriet
zegt de angst
Het is uitzichtloos
zegt het inzicht
Het is wat het is
zegt de liefde

Het is belachelijk
zegt de trots
Het is lichtzinnigheid
zegt de voorzichtigheid
Het is onmogelijk
zegt de ervaring
Het is wat het is
zegt de liefde

Erich Fried
Vertaling Remco Campert

Lieve mensen,

In een periode waarin ik dingen die gebeurden in mijn leven niet begreep, waarin ik me ook niet begrepen voelde, hoorde ik Stef Bos dit gedicht voordragen tijdens zijn programma.

Het raakte me, want ik herkende me in veel van de dingen die benoemd werden. Uitzichtloos, belachelijk, ongeluk, het waren gevoelens en houdingen die allemaal de revue passeerden. Van binnen uit was er verzet tegen de dingen die gebeurden en de mensen die daarvoor verantwoordelijk waren.

Het gedicht bracht me terug bij waar het werkelijk om moet gaan, zelfs in zulke perioden waarin je het idee hebt dat je onrecht wordt aangedaan.

Vroeger zongen we een lied dat als titel had ‘Only love is the answer’. En ook daar moest ik aan denken.

We dienen een God die tot in Zijn diepste wezen liefde is. Jezus laat dat zien. Hij dient anderen uit liefde en vergeeft zelfs als ze Hem aan een kruis slaan. Aan dat zelfde kruis draagt Hij de schuld en de pijn en het verdriet van de hele mensheid, ook die van jou en mij. Daar is de plek waar we onze teleurstellingen en pijn achter mogen laten. Hij draagt het en Hij verzoent het. Dat maakt de weg vrij om vanuit liefde te leven, net als Hij.

“De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze”.

1 Korintiërs 13: 4 – 7 (NBV)

Misschien loop ook jij tegen teleurstelling op? Liggen wrok, bitterheid en boosheid bij je op de loer. Jezus leert ons om in alles in de liefde te blijven. Ben je daar bij vandaan gerold? Keer zo snel mogelijk er weer naar terug! Want alleen vanuit de liefde krijgen we het juiste perspectief.

We mogen ons zicht op de dingen die gebeuren laten bepalen en vormen door God. De liefde verdraagt en omarmt het lot, de onvolmaaktheid en het onvermogen en vindt daar wonderwel zijn weg weer mee. Zo is God. Als wij, soms door een zware strijd, weer op Zijn spoor van liefde komen, laten we los en worden of blijven we vrij van wat onze vreugde en vrede kan roven.

Ontvang een warme bemoediging, in Jezus Naam, die liefde is.

Wieger Sikkema

De [video bemoediging](#) die hoort bij deze tekstbijlage bekijkt u op de [website](#) van de Bemoedigingsite

Zowel de video als deze tekstbijlage zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend gebruikt worden in kleine kring.

Deze uitgave is Pro Deo tot stand gekomen, echter dit werk kan niet bestaan zonder hulp van onze donoren. Ook u kunt dit werk ondersteunen, meer informatie vindt u op de [website](#)